

Ballum Camping

Langt ude på landet uden stress og jag – med det brusende hav i baggrunden, næsten helt ude på kanten af Danmark og med udsigt direkte over til Rømø – ligger Ulla og Uwe Voigts Back To Nature-campingplads.

Af Henriette Amalie Würtz

Pladsen, der er godt vokset til og omkranset af høje fyrretræer, støder op til Nationalpark Vadehavet, og der er fladt, fugle- og dyrerigt marskland hele vejen rundt om. I fugleflugtlinje er der blot 800 meter til havet, som på grund af det omstridte (manglende) dige på netop denne strækning er frit tilgængeligt – på en god dag kan man fra pladsens udsigtspost tydeligt se Rømø og Sylt (Sild).

På toppen af udsigtsposten vejrer et lille hvidt Back To Nature-flag. Det vidner om, at Ballum Camping er samarbejdsplads for campistforeningen Back To Nature. Denne forening ønsker at sætte fokus på camping med naturen i centrum, og foreningen har samarbejdspladser i både ind- og udland. Og stedet her er næsten selvskrevet medlem med sin placering i et særegent stykke natur.

Vadehavet, der blandt andet er kendt for den eftertragtede eksportvare 'Haricots de mer' (havets grønne bønner) og det særprægede fuglefænomen sort sol, fik status som nationalpark i 2010. Vadehavet byder desuden på mere end 500 arter af planter og dyr, heraf flere arter, som ikke findes andre steder. Nationalparken er forsynet med lange, nyanlagte vandre- og cykelstier, der bringer naturelskere rundt i hele området.

Det er ni år siden, at Ulla (60 år) og Uwe (63 år) tog skridtet og skiftede deres store, tyske bondegård ud med campingpladsen i Ballum. For Ulla ville gerne hjem til Danmark, og Uwe kunne godt tænke sig at have en campingplads. Hovedformålet var dog at geare ned og skabe større selvbestemmelse, mere nærhed og tid til familien og hinanden:

“Det primære for os er livsstilen – den frihed, det giver. Vi bestemmer selv, hvad vi skal lave hvornår, og det giver mindre stress i hverdagen,” siger Ulla, mens hun

lader barnebarnet sætte sig til rette på skødet. Hun tilføjer:

“Altså, det er jo ikke, fordi vi arbejder mindre end før, men det er på en anden måde. Og vi skal ikke ud af huset og køre langt til arbejde ...” Uwe nikker og supplerer:

“Før i tiden var jeg jo næsten aldrig hjemme. Jeg havde et superstress-job og kørte som sælger over hele Tyskland, og Ulla arbejdede som børnehaveleder og zoneteapeut. Nu har vi en helt anden frihed ...”

» Det primære for os er livsstilen – den frihed, det giver...

Ballum Camping henvender sig til det mere modne publikum og til familier med mindre børn. Stedet er velholdt, men her er hverken swimmingpool, overdreven luksus eller stimer af forskelligartede aktiviteter, der står i kø for at blive afviklet hen over sommeren. Her går livet sin vante gang, og der er vitterlig ingen stress og jag.

“Vores campister gider slet ikke al den programsatte aktivitet ...”, fortæller Ulla og forklarer, at deres feriegæster mest af alt kommer her for afslapningens, naturens og hyggens skyld.

Naturskønne vandre- og cykelstier i Nationalpark Vadehavet.



Ulla & Uwe med barnebarn

Uwe kører selv børn og voksne rundt på pladsen.



Der er programsat et arrangement hver 14. dag, og det er rigeligt til at imødekomme gæsternes ønsker om planlagte aktiviteter. I højsæsonen triller Uwe dagligt rundt på pladsen i en af sine oldtimer-traktorer med alle pladsens børn (og voksne) på ladet. Og når der bliver for varmt, så sætter han et soppebassin op til de mindste:

“Børn kan sagtens stilles ved de små ting, der behøver ikke altid være tivoli,” konstaterer Uwe og udpeger noget, der unægteligt ligner et spontant hulebyggeri mellem grantræerne.

Jo, på Ballum Camping er der mulighed for at komme helt ned i gear – back to basics på en måde. Og Ulla og Uwe, der har været gift i snart 40 år, er kommet ned i gear. Og de nyder det. De nyder at kunne bruge mere af deres tid sammen. Godt nok laver de selv alt på pladsen – de har ingen ansatte, og det kan godt give nogle lange dage i højsæsonen – men de får ofte god hjælp. Det sker nemlig ikke sjældent, at campisterne på eget initiativ tager fat og hjælper til.

“Nogle gange er der næsten for mange, der gerne vil hjælpe,” griner Uwe.

Til Ullas nyligt overståede 60 års fødselsdagsreception var det for eksempel campisterne på pladsen, der dækkede borde, pyntede op og stillede an med hjemmebagte kager og brød, som bestemt var det berømte sønderjyske kaffebord værdige. Det er engagerede campister, der ligger på Ballum Camping.

“Ja, de er så søde. Og det er jo, fordi vi har den her tætte kontakt med dem. Uwe går tit rundt og snakker med dem – vores

campister er ikke bare et nummer i rækken. Det er derfor, de er så hjælpsomme og kommer igen og igen,” smiler Ulla glad.

Det sker forøvrigt heller ikke sjældent, at også de firbenede camperer hos Ulla og Uwe. Her er simpelthen mulighed for at campere med hestevogn, for Uwe har et stykke friareal, som han hurtigt kan konvertere til indhegning, så kørehestene kan hvile ud under ordentlige forhold.

Og hvert år i august snupper det østtyske familiecirкус Astoria en overnatning og giver et par forestillinger. I 24 timer vrimler Ballum Camping så med mere eller mindre eksotiske firbenede gæster. Men sæsonen igennem er campisterne hunde og katte naturligvis også velkomne – blot de holdes i snor.

Selvom Ulla og Uwe elsker det frie liv på campingpladsen, har op til flere hold venner med campingvogne og ligefrem selv har ejet en, så foretrækker de i dag at feriere langt væk fra campingpladsen. Der skal være lidt mere luksus over ferien; det skal være, så man også kan mærke, at man har ferie. Traditionen tro rejser de to gerne til Gran Canaria i slutningen af oktober og nyder solen, og i foråret indlogerer de sig i to-tre dage på et wellnesscenter i Tyskland.

Fakta om Ballum Camping

Ejere siden 2004: Ulla og Uwe Voigt
Størrelse: 5,2 ha
Antal pladser: 169
Antal hytter: 4
Antal campingvogne: 5
Vintercamping
Back To Nature

