



**Ordineret:** 1996 Onsbjerg Kirke, Samsø

**Indsat:** 5. februar 2012 Veng-Mesing og Hørning-Blegind-Adslev Sogne



Lise Palstrøm

## Det skønne ved at være præst

*“Det skønne ved at være præst er at få lov til at fortælle om alt det, vi mennesker får af Gud – vi skal ikke gøre os fortjent til det; vi kan bare tage imod som et barn, for Gud tager sig af os,”* smiler Lise Palstrøm, ny sognepræst i Veng-Mesing og Hørning-Blegind-Adslev Sogne.

### Lad de små børn komme til mig

Glæden lyser ud af Lise Palstrøms øjne. På opfordring slynger hun ivrigt om sig med sine yndlingscitater. Og der er mange, for Bibelen bugner af vise og vedkommende budskaber. Men Jesu ord i Markus 10,13-16 er alligevel det citat, der står hendes hjerte nærmest: *“Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres.”*

Det er næppe tilfældigt, at netop dette budskab betyder noget særligt for vor nye præst. Lise Palstrøm har gennem sin tid som præst arbejdet aktivt inden for børne- og ungeområdet, herunder blandt andet FDF, Folkekirkens Skoletjeneste, Samtaleforum Unge & Kirke, undervisning af konfirmander og minikonfirmander. Og hun betragter det til stadighed som en vigtig opgave at give børn og unge gode oplevelser i, med og omkring kirken.

### Følg med tiden

Lise Palstrøm er et nysgerrigt og vågent menneske – hun er en progressiv, men traditionsbevidst præst. Traditioner – også lokale traditioner – anser hun for at være meget

vigtige. At forny og lave om må ikke være et mål i sig selv. Al fornyelse skal give mening. Men bevægelsen ind i tiden er også af stor betydning for Lise Palstrøm: *“Vi må ikke stå stille og lade stå til. Vi skal hele tiden arbejde med tingene, for det at være kirke bliver man aldrig færdig med!”*, fastslår hun.

### Det bliver aldrig rutine

Lise Palstrøm har lang og bred erfaring med i bagagen, derom skal der ikke herske tvivl. Men selvom hun med sine godt 16 år inden for Folkekirken – 13 år på Samsø og tre år i Hobro-Mariager Provsti – må siges at være en rutineret præst, nærer hun stadig dyb respekt for præste-embedet: *“Det bliver aldrig rutine, og jeg bliver ved med at være lige spændt før en barnedåb, en begravelse eller et bryllup. For det er kombinationen af præstens – min – forberedelse og Helligånden, der helst skal gå op i en højere enhed,”* smiler Lise Palstrøm skævt.

### Som at komme hjem

At tiltræde sin nye stilling som sognepræst i Veng-Mesing Sogn og flytte ind i præstegården i Veng beskriver Lise Palstrøm ‘som at komme hjem’. Lise Palstrøm er vokset op ved søerne og bakkerne omkring Sejs, og Ravnsøskovene er mindst lige så smukke. Snart vil vi kunne møde en ny, velopløst sognepræst og hendes mand, Thomas Palstrøm – muligvis deres to halvvoxsne børn – på vandreture i al slags vejr og i selskab med den store, sorte familiehund.