



# Eftertanker fra en konfirmand

*Konfirmationsforberedelserne i vore sogne giver kommende konfirmander og deres familier stof til eftertanke og nye samtaleemner til middagsbordet.*

Caroline Emborg (14 år) går i 8. klasse på Bakkeskolen i Hørning. Sidste år blev hun efter at have deltaget i konfirmationsforberedelserne ved sognepræst Susanne Hjørnlund konfirmeret i Hørning Kirke. 21 ud af 23 elever i hendes klasse valgte at lade sig konfirmere.

For Caroline Emborg var det ikke svært at vælge, for hun var (og er) helt afklaret:

“Jeg tror på, at der er mere mellem himmel og jord ... at det ikke er alt, man kan forklare videnskabeligt,” siger Caroline Emborg.

Carolines forældre Sarah og Erik Emborg stammer begge fra familier med tradition for at gøre brug af kirken ved festlige lejligheder og ved højtider som jul, påske og høst. I deres familier har det at leve som et kristent menneske i hverdagen haft større betydning i opdragelsen end regelmæssig kirkegang.

Mere eller mindre regelmæssig kirkegang er dog ofte en betingelse under konfirmationsforberedelserne, og ifølge Sarah Emborg har familien haft meget stor glæde af at tage med deres datter og nu også deres søn, Rasmus (13 år), i kirke:

“Det har givet os mulighed for nye samtaleemner over middagsbordet. Samtaler af betydning og om, hvad det vil sige at leve som et kristent menneske,” siger Sarah Emborg,

der kun har ros tilovers for præsterne i vores sogne:

“Præsterne er supergode; de er ikke fordømmende; de er rummelige, og kirken er for alle – det er vores allesammens hus. Og de formår virkelig at nå ind til de unge!”

Caroline Emborg bekræfter ivrigt:

“At dagens tekst fx er en tekst af Jokeren, gør bare undervisningen så meget bedre, fordi det er tættere på os. Præsten tager udgangspunkt i vores liv, og vi får lov til at deltage på vores præmisser.”

Og det er netop det, vores præster tilstræber i deres konfirmationsforberedende undervisning: At tage udgangspunkt i de kommende konfirmanders eget liv, egen musik og dagligdags dilemmaer. Målet er at nå ind til de unge mennesker, give dem stof til eftertanke og få dem til at reflektere over, hvad det vil sige at være menneske.

